

stichting

Pianisten Collectief Limburg



Heeej!! Wat leuk dat jij ook meedoet met ons zomerconcert!

Natuurlijk gaan we het heel gezellig maken, net als een feestje. We gaan het leuk versieren en daar hebben we ook slingers voor nodig. We willen jullie om hulp vragen. Bij deze brief heb je een wit vlaggetje gekregen, deze is natuurlijk veel te saai om op te hangen. Jouw opdracht is om dit vlaggetje zo mooi en feestelijk mogelijk te versieren.

Dit kun je met allerlei verschillende materialen doen, zoals kleurpotloden, krijt, wasco's, verf enzo. Je tekening of versiering moet iets te maken hebben met muziek, piano of het liedje dat je gaat spelen tijdens het concert. Van alle vlaggetjes samen, maken we dan een muzikale slinger.

Waar moet je op letten:

- Gebruik geen dikke materialen of plakkers die uitsteken. Het vlaggetje moet plat blijven, zodat we het kunnen lamineren. Daar wordt het vlaggetje stevig van en dan kunnen we de slinger nog vaak gebruiken.
- Versier het vlaggetje liefst aan twee kanten.
- Zorg ervoor dat je geen materialen gebruikt die doordrukken, zoals viltstiften. Dan kun je de tekening aan de andere kant van het vlaggetje niet meer zien, en dat zou jammer zijn.

Lever je vlaggetje vóór vrijdag 24 mei in bij je leraar, dan zorgen wij ervoor dat het een mooi slinger wordt.

Heel veel succes en plezier met je vlaggetje, dan kun je tijdens het concert eens goed gaan zoeken waar de jouwe hangt!

Groetjes van Meta, Nelly, Sielke en Frits.